

'Huwelijksaanzoek als souvenir'



Naam, Leeftijd: Eva Diks, 34 jaar
Relatie/kinderen? Getrouwd. Ik heb mijn zoontje Lucas...en nu in verwachting van de tweede.

Geboren te, woont in: Alkmaar, Amsterdam centrum.

Beroep? Directeur, Corporate Hotel Connections, de persoonlijke gids voor hotelreserveringen, meeting services en evenementen organisatie wereldwijd.

Lid van de volgende (branche)verenigingen? Nederlandse Vereniging van Directiesecretaresses.

Welke krant(en) en tijdschriften lees je met regelmaat? Parool, Mice & Events Travel :) en diverse (heel veel) nieuwsbrieven mbt de hospitality branche.

Eerdere betrekkingen? Ik ben begonnen als sales & marketing manager voor verschillende hotels dit heeft mij geïnspireerd om voor mezelf te beginnen.

Eerste keer naar het buitenland? Geen idee meer, maar weet wel dat ik toen heel klein was, mijn ouders namen ons overal mee naar toe.

Hoe vaak in het jaar op reis? Minimaal 5x zowel prive als zakelijk

Favoriete boek? Isabel Allende, 'Het huis met de geesten'.

Favoriete muziek/band? Amy Winehouse.

Favoriete sport om te beoefenen? Pilates, fijne sport en ben gediplomeerd om les te geven.

Hoeveel landen in deze wereld (bij

benadering) gezien? Veel!

Favoriete bestemming? Kuala Lumpur, moderne Aziatische stad, met behoud van eigen cultuur.

Welke airline is favoriet? Singapore Airlines, fantastische service en alleen hier eet ik de vliegtuigmaaltijd helemaal op.

Ik rijd een... SMART CABRIO, erg gemakkelijk als je werkende en wonende bent in de binnenstad van Amsterdam!

Welke buitenlandse airport is favoriet? Singapore, zo efficiënt. Meestal liggen je koffers al klaar voordat je aankomt... daar kan menig vliegveld een puntje aan zuigen!

Welke klasse reist u?

Normaal gesproken economy maar heel af en toe tracteer ik mezelf op een hogere klasse en ik heb ook wel eens geluk dat ik een free upgrade krijg.

Favoriete hotel? W Hotel Barcelona, prachtig hotel, gelegen aan zee. Ik bezocht dit hotel tijdens de vakeurs EIBTM en werkelijk voor alles was afstandbediening in de kamer. Niet even de gordijnen dichttrekken, daar waren diverse knopjes voor.

Favoriete keuken? Ik houd echt van eten, geen keuren is mij te gek.

De beste maaltijd aller tijden was wat (en waar?) Banana Leaf restaurant in Singapore. Hier serveren ze de maaltijden niet op borden maar in een bananenblad. Gebakken rijst en diverse curries; heerlijk.

Meest waarschijnlijk als eerste te worden genuttigd uit de minibar?

Water!! Heel aangenaam en gastvrij als hotels dit aanbieden.

Wat is belangrijk aan een hotelkamer?

Een fijn bed, goede douche en frisse lucht. Tegenwoordig zijn er veel nieuw gebouwde hotels waar de ramen niet meer open kunnen, ik vind dit echt een gemis!

Leukste souvenir van al mijn reizen...

Een huwelijksaanzoek!

Meest zenuwslopende activiteit op reis ooit gedaan/meegemaakt...

Een 12uur dure vlucht met onze zoon van net 1 jaar die geen oog dicht heeft gedaan en alleen maar wilde spelen en het vliegtuig entertainde.

Favoriete app? Geen.

Favoriete website? CHC heeft

net een nieuwe website www.corporatehotelconnections.nl, en daar ben ik erg trots op. Zakelijk maar ook persoonlijk precies waar wij voorstaan. We hebben ook een aantal handige tools ontworpen waardoor we onze klanten nog beter en efficiënter van dienst kunnen zijn.

Wat gaat altijd mee in de koffer? Niet echt iets spannends, maar tijdschriften en mijn gezichtscreme zijn onmisbaar.

De meest bijzondere reis ooit was naar? Jericoacoara, een hippiedorpje ver weg in Brazilië.

Mijn favoriete vakantie privé...

Rome was fantastisch, mijn moeder werd 65 en we hadden met de familie een appartement op Piazza Navona gehuurd met prachtig uitzicht over het plein. In een woord geweldig!

De zakelijke reis/mice branche is...

Een fantastische branche om in te werken. Dynamisch en werelds tegelijk. Door CHC ben je op de hoogte van hotels over de hele wereld en kom je op de meest bijzondere plekken. Je kunt mensen verrassen, blij maken en iets nieuws van de wereld laten zien...

Top 3 bestemmingen nog te doen: Japan, Zuid-Afrika en IJsland.

Eerste wat ik doe als ik thuis ben

Gek genoeg, gewoon een bruin broodje kaas eten. Als het al ergens te krijgen is, is het nergens zo lekker als thuis.